

Verslag van de SIG middag van 3 maart

Zaterdag 3 maart was het dan eindelijk zover. Het eerste SIG uitje van 2012.

Op de ESM van 2010 stond er een display van vliegveld Andir bij Bandoeng opgesteld. Na aan de praat geraakt te zijn met Dennis Meijeringh, Erik Weringa en enkele andere ontstond

het idee om het geheel een keer op het gemak te gaan bewonderen. Ook daar niet iedereen van de SIG aanwezig was op de ESM of zich de tijd hier niet voor gunde. Op de ESM van 2011 stond het wederom opgesteld maar nu verder afgebouwd en met een nog grotere diversiteit aan vliegtuigen. Het geheel is gemaakt in de schaal 1:72. Op het bezoek op 3 maart bleek dat Erik de gebouwen via CAD/CAM reproduceerde in deze schaal. Na wat mail verkeer heen en weer een datum gekozen en na de Tomtom ingesteld te hebben op reis gegaan naar het noordelijke Zuidlaren.

Na een reis van een uurtje of twee daar aangekomen en wat bleek het adres een garagebedrijf anex pompstation te zijn. We werden hartelijk ontvangen door de vrouw des huizes Yvonne Meijeringh die ons naar de kantine van de al eerder genoemde garage verwees. Daar werden we opgewacht door Dennis en nog een aantal

andere modelbouwers. Na een kop koffie te hebben genuttigd werden we naar een andere ruimte gebracht waar onder andere het vliegveld opgesteld stond. Wat bleek na een verbouwing van de garage is er een ruimte ontstaan die door Dennis gebruikt wordt als hobbyruimte maar die naar naast plaats biedt aan nog 7 andere modelbouwers

en hun uitrusting. Ook de voorraad van de gastheer was hier te bewonderen. Laten we zeggen een droom

honk voor modelbouwers met sublieme verlichting en accommodatie. Wat duidelijk is, dat het gaat om het plezier wat je met het modelbouwen hebt, en zeker als je dat periodiek met enkele gelijkgestemden kunt doen.

Hieronder een aantal foto's van Andir en de hierop geplaatste toestellen.



Vervolg van de foto's.



Tevens waren er twee eerdere projecten opgesteld die bewonderd konden worden.
Een Engels vliegveld



Ook was er nog een stuk Nederlandse historie te bewonderen.

We hebben deze middag ook nog een



nieuw
werkwoord
geleerd.
Henken of
als voltooid
deelwoord.

Voorbeeld dat model is gehenkt!?!?!

De tijd ging zoals altijd veel te snel. De vrouw des huizes verweende ons nog voordat we de thuis reis weer aanvaarde met soep en broodjes.

Zoals al eerder gezegd Dennis, Yvonne bedankt voor deze zeer geslaagde middag en we verwachten jullie nu wel een keer terug als er een middag in of rond de randstad gehouden wordt.

Joop Gelauf